

Boek Oldenzijlster uitverkoren door NRC

Het boek *De depressie-epidemie* van (parttime) Oldenzijlster Trudy Dehue is door NRC-Handelsblad uitverkoren voor de serie 'De Oogst, boeken die ons wereldbeeld veranderden'. In deze serie worden de invloedrijkste boeken uit het eerste decennium van de 21ste eeuw besproken. NRC selecteerde 'modern classics' zoals *No Logo* van Naomi Klein, *In Europa* van Geert Mak, *The God Delusion* van Richard Dawkins en dus ook het veelgeroemde boek *De depressie-epidemie* van de Groningse/Oldenzijlster hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis Dehue. Het boek heeft veel los gemaakt. Enerzijds werd het alom geprezen bijvoorbeeld door de jury van de Eurekaprijs (toegekend aan het boek in 2009) dat over *De depressie-epidemie* in haar juryrapport schreef: '[Trudy Dehue] laat met dit boek zien dat het mogelijk is in één keer een originele studie te presenteren die zowel wetenschappelijk interessant als maatschappelijk relevant is.' Anderzijds kwamen er ook negatieve reacties bijvoorbeeld van mensen die Dehue het verwijt maakten dat zij niet zou weten wat een ernstige depressie is. Een verwijt dat volgens de schrijver zelf 'misplaatst is, niet alleen omdat de aanklagers dat onmogelijk kunnen weten, maar vooral omdat het verwijt irrelevant is, en omdat het me in één klap afserveert als een meedogenloos mens.' (Groene Amsterdammer). Wie het boek goed leest en wie met Trudy Dehue spreekt of naar haar luistert, weet dat dat allesbehalve het geval is! *De depressie-epidemie* gaat niet over depressie in de zware betekenis van het woord, het is geschreven vanuit het perspectief van haar vakgebied, het wetenschapsonderzoek, dat het verschijnsel wetenschap bestudeert als onderdeel van hedendaagse hoog ontwikkelde samenleving.

De depressie-epidemie is een boek dat door NRC terecht een plaats krijgt in deze reeks 'invloedrijke boeken van dit decennium. Wie zich daarvan zelf wil overtuigen, kan donderdag 30 september a.s. terecht in Oldenzijl, waar Trudy Dehue een lezing geeft over haar boek. De lezing begint om 20.00 uur. De lezing is niet, zoals eerder aangekondigd, in de Nicolaaskerk, maar in het dorps huis. Aanvullende informatie is te vinden op www.nicolaaskerkoldenzijl.nl.