

RUIMTE LICHT WOL

*en ik fietste op het Hoogeland,
ik ervoer vrijheid
ruimte, lucht en licht....*

*kleine dorpjes op grote afstand te herkennen aan de torenspits,
oude kerkjes eeuw na eeuw daar
en het licht, transparant door de ramen naar binnen stromend..*

*daarbuiten akkers en
in de wei grazende schapen
wol schenkend, eeuw na eeuw...*

*dit prachtige materiaal, wol, heeft ook die rustgevende ruimtelijke werking
door zijn transparantie, warmte en licht....*

*wol inspireert mij om het te laten zien, te voelen en te ruiken
in de verstilde transparante ruimtes van de oude Groninger kerkjes....*

HELGA EPHRAIM-FELIUS

Helga Ephraim-Felius, kunstenares uit Kantens, liet zich inspireren door ruimte, licht en wol.

Zij plaatste in alle 7 kerkjes van de 'Muzikale Fietsroute' op het Hoogeland ornamenten van ruwe wol.

Beleef via de zintuigen de kwaliteiten van dit prachtige materiaal.