



Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl
secretariaat: Oldenzijlsterweg 17
9986 XM Oldenzijl
0595-464327
secretaris@nicolaaskerkoldenzijl.nl
www.nicolaaskerkoldenzijl.nl
rekeningnummer: 36.74.19.297
t.n.v. Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl
Roodeschool

NIEUWSBRIEF MAART 2012

Beste 'Vriend van de Nicolaaskerk',

In deze nieuwsbrief geven we u een kleine terugblik op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de komende periode.

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de feestelijke heropening maart/april. Die was er niet zo maar. Die feestelijkheden, die we samen vierden met stichting, dorp, school en Hogelandcollege, was de bekroning van een intensieve periode van verbouwing en aanpassing. Door verschillende subsidies was het mogelijk noodzakelijk onderhoud te plegen en een aantal aanpassingen te doen. Zo werd de dakruiter opnieuw in de verf gezet en de torenhaan weer mooi verguld. Om de kerk heen werd drainage gelegd, de fundering en onderste steenrijen werden, waar nodig, gerepareerd en de klinkers om de kerk werden vervangen door schelpen, zodat het regenwater niet meer zo opspat. Er werden ventilatieraampjes aangebracht en een nieuwe verwarming, waarmee we hopen het vochtprobleem in de kerk op te lossen. In het oude verwarmingshok is een wc aangebracht en een keukentje. Het is bijzonder te zien hoe in zo'n kleine ruimte zo iets moois gemaakt is, zonder dat de sfeer van de kerk daardoor veranderd is, want dit alles het zit achter een stevige, eikenhouten deur. De kerkklok strooit inmiddels al weer meer dan een jaar zijn klanken over 'dörp en loug', tot groot genoegen van de omwonenden. In Oldenzijl geen klachten over een luidende kerkklok. Het uurwerk is af en toe nog wat eigenzinnig, maar wordt op de voet gevolgd en waar nodig bijgesteld.

Inmiddels is er ook een subsidie verkregen van het project Landmerken. Samen met de kerk van Oosternieland participeren we in dat project, wat voor onze kerk o.a. betekent dat het naar de deur aangelegde klinkerpad nu helemaal rondom de kerk is doorgetrokken, waardoor men met droge voeten een rondje om de kerk kan maken. De gracht gaat in dit kader uitgebaggerd worden, er mochten nieuwe stoelen worden aangeschaft en bij de kerk komt een bord met achtergrondinformatie over kerk en omgeving.

Ook hebben we hebben we gelden toegewezen gekregen in het kader van de zg. BRIM-regeling, gelden voor instandhouding van monumenten. Best bijzonder, want slechts 20% van de aanvragen is gehonoreerd en wij waren één van de gelukkigen. Dat geld wordt gebruikt voor het onderhoud in de komende jaren, daarvoor is inmiddels een uitgebreid onderhoudsplan opgesteld. De nog ontbrekende financiën proberen we langs andere wegen te verwerven. We zijn, ondanks de slechte economische situatie, optimistisch gestemd daarover.

De exploitatie van het gebouw zelf valt buiten al deze regelingen, deze hebben we de afgelopen tijden kunnen financieren dankzij uw bijdrage als vriend en dankzij genereuze giften in het offerblok en het verkoop van boekjes, wandelroutes en kaarten. Het nieuw verschenen boek over de

Nicolaaskerk van de hand van Teun Juk (waarvan de helft van de opbrengst voor de kerk is) is een groot succes gebleken. Het is overigens nog steeds verkrijgbaar.

De culturele activiteiten in de kerk kennen hun eigen financiering, deze werden gedekt uit entreekosten en een garantieregeling van de gemeente. Er was weer een gevarieerd programma, waarbij de heropening een hoogtepunt was. Niet alleen vanwege de culturele activiteiten in de kerk, maar ook door bijvoorbeeld de kunst in de openbare ruimte en de dorpsactiviteiten, waardoor het thema 'verbinding' heel mooi gestalte heeft gekregen. Dat er inmiddels ruimschoots waardering is voor dit soort initiatieven moge blijken uit het feit dat de stichting Nicolaaskerk Oldenzijl van de gemeente Eemsmond de Culturele Prijs 2011 toebedeeld heeft gekregen. Eén aspect van de motivatie hiervoor was dat de activiteiten van de stichting als katalysator kunnen worden gezien en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp en op het platteland, aldus de wethouder.

Op dit moment staat er in de kerk een prachtig beeldhouwwerk geëxposeerd van kunstenaar Barbara Hoyng. Barbara heeft, bij gelegenheid van deze expositie belangeloos acht schetsen gemaakt, die ten bate van de kerk mogen worden verkocht. We gaan dat organiseren via een veiling. In bijgaande brief leest u er alles over. Een unieke gelegenheid om in het bezit te komen van een prachtig kunstwerkje en tegelijkertijd de Nicolaaskerk te steunen!

Wat in alle activiteiten steeds voorop staat is dat we samen recht doen aan het prachtige gebouw dat de Nicolaaskerk is, en ook aan de oorsprong van het gebouw. Er is nog steeds veel ruimte voor contemplatie en bezinning. Sinds de kerk alle dagen open is, merken we, onder andere door berichten in het gastenboek, dat dit aspect van de kerk nog onverminderd krachtig wordt beleefd. Het is het bestuur er ook alles aan gelegen om dit voort te zetten. In de kerk is het afgelopen jaar een aantal rouw- en trouwdiensten gehouden en bijvoorbeeld op Stille Zaterdag zal er weer een kerkdienst worden gehouden.

Hoe de invulling van het culturele programma er het komende seizoen uit gaat zien, is nog onderwerp van gesprek. We constateren dat er in de omgeving in de weekends veel vergelijkbare activiteiten worden georganiseerd, waardoor er soms haast sprake lijkt van verdringing. Dat, gecombineerd met onze ervaringen van de afgelopen jaren, is voor het bestuur aanleiding om zich opnieuw te bezinnen op de invulling van een goed, bij de Nicolaaskerk passend programma.

Alle werkzaamheden en activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder een vaste kring van trouwe vrienden en donateurs. Dat de kerk hen nauw aan het hart ligt, is ons onder andere gebleken door de hartverwarmende reacties die het bestuur kreeg bij het toekennen van de Culturele Prijs. De stichting heeft deze steun ook onverminderd hard nodig, want samen vormen we het fundament van de kerk en zonder fundament gaat het niet. En daar kan geen restauratie tegenop. Dank heel hartelijk dank voor uw steun!

Hopelijk zien we u een keer (weer) in de Nicolaaskerk.

Vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl

Marja Spakman

PS: Mocht u inmiddels beschikken over een e-mail adres, dan zouden we dat graag van u ontvangen. U wordt dan steeds op de hoogte gehouden van activiteiten in de Nicolaaskerk. Stuur u in dat geval even een mailtje aan secretaris@nicolaaskerkoldenzijl.nl. En bent u in het bezit van een computer, bezoekt u dan vooral ook onze website: www.nicolaaskerkoldenzijl.nl