

Bevrijd

Bevrijd voel ik mij vandaag van alle kanten

Bevrijd na vele inktzwarte dagen nachten waken wachten
overleven vechten tegen een tirannieke overmacht

Bevrijd werden wij door Canadese soldaten die het laatste
verzet braken De laatste Duitse soldaat verdreven van het
strijdtoneel

Verboden kleuren kwamen weer tot leven en torenden
uitbundig boven alles uit: *rood oranje wit en blauw*

Dood gewaande onderduikers keerden terug in het daglicht
Landverraders ondergingen de hoon van hen die onder de
bezigting leden

De V van victorie voerde na vijf jaar verdrukking weer de
boventoon

Groningen werd bevrijd en wij vierden deze bevrijding mee

Met een ode aan hen – onder wie Jan Huizingh – die
voor onze vrijheid vochten

Met een ode aan de letter V

Hans Lambrechts