

ANNO DOMINE 1682 DEN
13 MAJUS IS MERTEN WY-
BES DE SOONE VAN WYBE
BALSTERS IN DEN HEERE
ONTSLAPEN.



■ Deze grafsteen is na ruim driehonderd jaar terug in de kerk van Oldenzijl.

Bijzondere grafsteen na ruim 300 jaar terug in Oldenzijl

OLDENZIJL - In november 2010 dook hij al op, een bijzondere grafsteen uit Oldenzijl, die in het depot zou liggen van het Groninger Museum. Na ruim driehonderd jaar is de steen terug in de Nicolaaskerk.

Het Groninger Museum bleek bereid te zijn mee te werken aan een langdurige bruikleen mits er een goede bestemming voor de steen zou worden gevonden. Diverse mogelijkheden passeerden de revue en werden ook weer afgewezen. Plaatsing zou immers niets mogen afdoen aan de goede staat waarin de steen verkeert, maar ook zodanig moeten zijn dat de steen voor het publiek zichtbaar moest zijn. Uiteindelijk is gekozen voor een plek in de vloer van de kerk, op een plaats waar weinig tot niet wordt gelopen, een beetje onder de preekstoel, goed zichtbaar voor iedereen. De steen werd uit het depot in Hoogkerk gehaald en in de kerk geplaatst door Veenstra Natuursteen. Na ruim

300 jaar is de steen weer terug in Oldenzijl.

Op de steen staat de tekst: *Anno Domine 1682 den 13 Majus is Merten Wybes de soone van Wybe Balsters in den Heere ontslapen.*

Merten Wybes, een zoon van Wybe Balsters, woonde op de boerderij Iturea bij Oldenzijl, bij het balkje over de Meedstermaar. De steen heeft waarschijnlijk ooit op het kerkhof gelegen. Het boek *Boerderijen op het Hogeland* schrijft: „De Jezüitenpater Franciscus Mijleman vermeldt in 1664 dat Wybe Balsters als meier lampengeld betaalt. In 1674 wordt Wybe Balsters genoemd in de acte van boedelscheiding waarbij Berent van Berum 28 grazen land krijgt toegescheiden van Johan van Berum. De familie Balsters was zeer meelevens room-katholiek. Hun boerderij fungeerde als schuilkerk voor geloofsgenoten.” Iturea werd voorheen ook Lampeheerd genoemd. Bovengenoemde pater Mijleman meldde in 1664 dat er „Tot Oldenzijl was een eeuwelijck brandenden lampe geordonneert ende gefondeert. Noch allen jaere word sekere huusmansplaats aldaer, Wijbe Balsers, afgehaelt lampegeld.” Die inning van lampengeld door de kerk van Oldenzijl is ook terug te vinden in het eind achttiende-, negentiende- en twintigste-eeuwse kerkarchief. De grafsteen is dagelijks te bezichtigen in de kerk van Oldenzijl.

OC 14 april 2014